

Oluf Bager

Oluf Nielsen Bager kom til verden omkring 1522, mens Danmark endnu var katolsk. Han var søn af Niels Bager og hustru Ane Markvardsdatter, men ellers ved vi ikke meget om hans barndom og ungdom. I midten af 1500-tallet slog han sig ned som købmand i Odense. Som 30-årig giftede han sig med den blot 15-årige Margrethe Clausdatter fra Bogense. Hun var vistnok af adelsslægt og parret fik 12 børn, nemlig syv sønner og fem døtre, hvoraf den ene dog døde før hun var fyldt 1 år. Den ældste søn blev også en stor købmand.

I begyndelsen lignede Oluf Bager alle byens øvrige købmænd, men i 1563 udbrød Den Nordiske Syvårskrig (1563-1570), og krigen blev hans store chance. I løbet af de syv år krigen varede, tjente Oluf en formue, og han blev en af provinsens førende købmænd.

Det gik Oluf Bager så godt, at han fik sine egne handelsskibe, der førte korn og kvæg ud af landet og vendte tilbage med klæder og andre gode sager. Hans formue blev skabt ved, at han havde faste aftaler med kongen. Oluf Bagers syv handelsskibe leverede tøj, mad og andre varer til kongens soldater

Den langvarige krig, der handlede om retten til at drive handel i Østersøen, tærede hårdt på landets økonomi og kostede kongen dyrt. Krigen blev nemlig ført med udenlandske lejesoldater, som blev betalt med penge, som kongen lånte af folk som Oluf Bager.

I Odense omgav den stenrige Oluf Bager sig med pragt. Han var allerede i 1566 den i Odense, der betalte mest i skatte. Men Oluf Bager ville ikke betale så meget i skat og klagede. Med hjælp af sine gamle ven kongen fik han nedsat sin skat.

Da Oluf Bager ikke var adelig, kunne han ikke købe jord på landet. Derfor brugte han sin formue på at købe huse og jord i Odense. Han ejede mange af byens store bygninger i 1570'erne og 1580'erne.

Da Den nordiske Syvårskrig sluttede i 1570, skyldte kongen en masse penge til Oluf Bager og som afbetaling modtog han korn fra kongens godser. Kornet solgte han videre til blandt andet udlandet.

Men de gode tider var ovre for Oluf Bager. Det gik ikke længere så godt med hans forretning. Handelen med korn var meget følsom, når der f.eks. var krig ude i Europa. Flere danske købmænd blev i 1580'erne ramt af krise. I Odense fik både Oluf Bager og

hans evige rival Hans Mule store vanskeligheder, og de måtte skære ned på deres forretninger. At nogle af Oluf Bagers skibe forliste, gjorde ikke sagen bedre. Oluf Bager var ikke længere byens største skatteyder, skønt han endnu var ganske rig. Efter Frederik 2.s død i 1588 kom Christian 4. på tronen, og han handlede ikke så meget med Oluf Bager, som hans far havde gjort.

I sine sidste år skilte Oluf Bager sig af med flere huse. Datteren Lisbeth (1563-1638) fik eksempelvis den fædrene gård, Overgade 10, som gave, da hun blev gift. De andre døtre fik formentlig lignende gaver. Hans yngste datter Anna fik muligvis den mødrene gård i Nørregade; i hvert fald boede hun i 1600 som enke på stedet, mens Oluf Bager selv sad i et mindre hus, nemlig naboejendommen Nørregade 31.

Intet tyder på, at den 80-årige Oluf Bager var fattig, da han døde den 21. september 1602. Snarere tværtimod.

Oluf Bager efterlod sig en stor slægt, og enkelte af hans efterkommere blev boende i byen og kom til at præge Odense mange år fremover. Det samme gjaldt de huse, han havde opført. Enkelte af dem kan stadig ses.

Vi ved næsten intet om personen Oluf Bager, men der er overleveret nogle sagn og anekdoter, hvis sandhedsværdi vanskeligt kan efterprøves.



Oluf Bager



1522



Oluf Bager bliver født

ca. 1552



Oluf Bager gifter sig med Margrethe Clausdatter

1563



Den Nordiske Syvårsrig (1563-1570)

1566



Oluf Bager er Odenses største skattebetaler

1576



Oluf Bager får malet sin og familiens store mindetavle

1581



Hustruen Margrethe Clausdatter dør

1586



Oluf Bager ombygger sin Mødrene Gård i Nørregade 29

1602

Oluf Bager dør den 21. september

