

Kongemordet i Odense

Kong Knud blev dræbt i Skt. Albani Kirke i Odense den 10. juli 1086.

Kong Knud overtog i 1080 tronen efter sin bror, Harald Hen, som netop var død. Knud blev nok født omkring 1042, og han var søn af Sven Estridsen og hans elskerinde. Knud var i 1075 i Belgien og her mødte han Edel, som han blev gift med.

I sin ungdom havde Knud været på flere togter til England, og han drømte om at skabe et stort kongerige, ligesom Knud den Store havde haft. I år 1085 samlede han derfor sin flåde ved Limfjorden. Planen var at erobre England, men Knud dukkede aldrig op. Han opholdt sig ved grænsen mod syd, som var truet fra tysk side. Flådens folk blev derfor utålmodig. Høsten stod for døren og derfor tog mange af dem hjem. Kongen blev rasende og straffede dem med bøder, og det førte til et oprør.

I foråret 1086 kom kong Knud langt om længe til sin kongsgård ved Limfjorden. Men folk var rasende og kongen måtte flygte. Han flygtede over stok og sten ned gennem Jylland og helt ned til Slesvig. Til sidst tog han til sin kongsgård i Odense, og her indhentede oprørerne ham. Knud søgte tilflugt i Skt. Albani Kirke sammen med sin bror Benedikt og 17 livvagter, men oprørerne brød ind i kirken og dræbte kongen, mens han - efter sigende - lå knælende foran alteret.

Efter Knud død blev landet ramt af flere ulykker og tørke, og den nye konge Oluf fik øgenavnet Hunger, da folk sultede. Nogle sagde, at det er Guds straf for kongemordet på Knud.

Først blev Knud begravet i Skt. Albani Kirke, og her fortalte folk, at der skete mærkelig ting ved hans grav. Syge blev helbredt. Den blinde kunne pludselig se og de døve kunne høre igen, når blot de kom tæt på kongens grav.

Knuds bror, Erik Ejegod, der stod ved Knuds side under oprøret, blev ny konge i 1095 og han gjorde nu alt, for at få Knud kåret til helgen. En helgen var en kristen person, der f.eks. var gået i døden for sin tro eller som havde levet et fromt liv.

Knud blev allerede i 1095 flyttet fra Skt. Albani Kirke til den nye domkirke, der senere blev opkaldt efter ham, nemlig Skt. Knuds Kirke. Og den 19. april 1100 blev Knud kåret til helgen - nu var han blevet til Knud den Hellige. Erik Ejegod fik også lavet et kloster, der skulle sørge for, at fortællingen om Knud blev fortalt og husket. En af munke skrev en bog om Knud den Hellige, og det er formentlig kan første bog, der blev skrevet i Danmark.

I Skt. Knuds Kirke kan man stadig se Knud den Helliges kiste - og kaldet helgenskrin. De fleste helgenskrin blev ellers ødelagt efter reformationen i 1536. Han er den eneste danske konge, som er blevet kåret til helgen.



Knud den Hellige



1080



Knud den Hellige bliver konge

1086



Knud den Hellige dræbt i Skt. Albani Kirke

1095



Erik Ejegod anlægger Skt. Knuds Kloster

1100



Knud den Hellige helgenkåret

1120'erne



Munken Ælnoth skriver bog om Knud den Hellige

1536



Reformationen betyder, at de jordiske rester af Knud den Hellige gemmes bort

1833



Knud den Helliges knogler udstilles igen i kirken

1875

Knud den Helliges knogler udstilles i den genskabtes krypt

