

## Sagnsten

Jomfruspringet og den store sten med hendes fodaftryk er blot én af mange historier om mærkelige sten, som har mærker efter mennesker og overnaturlige væsener. Det kan f.eks. være djævelen, der har sat et spor. Men mange af fortællingerne handler også om jomfruer, der måtte flygte. Ofte har de lokale variationer.

En af fortællingerne er fra Sorø på Sjælland. På kirkegården findes en gravsten med djævelens fodaftryk. Det fortælles, at djævelen engang fulgte efter en ung pige, der løb op i kirkens tårn. Pludselig begyndte klokkerne at ringe, og da djævelen ikke kunne holde larmen ud, sprang han ud fra tårnet. Han landede på Andreas Schüttes gravsten, hvor hans fod lavede et stort mærke, som kan ses den dag i dag.

Historien fra Sorø minder meget om Jomfruspringet i Odense - bortset fra at det ikke er svenskerne, som forfølger den unge pige, men djævelen. Det er altså djævelen, der sætter et spor i den hårde granit og ikke den unge piges fødder.

En anden fortælling, der også ligner Jomfruspringet meget, er fra Vejle. Her fortælles om en stakkels bondepige ved navn Margrethe Hansdatter. Hun blev jaget op i kirketårnet af en polsk soldat, der ville voldtage hende. Da hun ikke kunne se nogen anden udvej for at redde sin ære, valgte hun at lægge sin skæbne i Guds hænder og kastede sig derfor ud fra tårnet. Hun ville hellere dø, end risikere at soldater kastede sig over hende. Ved et mirakel skete der ingenting, og hun slap væk fra soldaten. I den fortælling var det altså ikke svenske soldater, men polske, der jagtede en ung pige. Det skyldtes nok, at der var mange polske soldater i Vejle under svenskekrigene.

