

Hipokorpset og "hipoer"

Hipokorpset var et berygtet dansk politikorps. Det blev oprettet af tyskerne i efteråret 1944, efter at de den 19. september arresterede det almindelige danske politi og sendte ca. 2.000 politibetjente i koncentrationslejr.

Korpset havde ca. 700 tjenestegørende, som primært holdt til på politigården i København. En stor del af "hipoerne" - som de blev kaldt i befolkningen - kom fra Schalburgkorpsets Efterretningstjeneste (E.T.), der var et nazistisk korps, som i slutningen af krigen var stærkt involveret i den tyske terror mod den danske befolkning. I Odense var medlemmer af E.T. med til bl.a. at sprænge Odinstårnet i luften (14.12.1944) og dræbe fire læger (20.2.1945). Blandt Hipokorpsets ansatte var der dog også personer uden nogen tilknytning til det nazistiske miljø.

Hipokorpsets virksomhed var først og fremmest rettet mod modstandsbevægelsen. Arbejdet bestod blandt andet i at indsamle oplysninger om modstandsfolk og afsløre illegale miljøer. Korpsets medlemmer var berygtede for at gennemføre voldsomme arrestationer og mishandle folk i forbindelse med afhøringer.

Under retsopgøret efter 2. verdenskrig var "hipoerne" nogle af dem, der fik de hårdeste straffe - i gennemsnit 11 års fængsel. Alene medlemskab af korpset takseredes til 10 års fængsel.

Hipokorpset havde ingen afdelinger på Fyn, og i Odense ved Pårup var der kun stationeret ca. 10 personer fra Schalburgkorpsets Efterretningstjeneste. Disse var hovedsageligt beskæftiget med at indsamle oplysninger om modstandsbevægelsen og hjælpe Gestapo i forbindelse med arrestationer.

Ordet "hipo" blev ofte brugt om alle danske nazister i tysk tjeneste, selv om de ikke nødvendigvis havde nogen tilknytning til Hipokorpset.