

## Tema: Skole og arbejde

### Kilde 13

*Fyens Stiftstidende omtale den 12. juli 1906 en artikel i Dansk Sundhedstidende, og her lød det blandt andet.*

Mange steder på landet begynder man, som måske bekendt, skolen kl. 6-7 om morgenen i sommertiden. Der kan være forskellig grunde hertil, at Læreren selv driver sin jord og derfor gerne ønsker eftermiddagen fri, eller at bønderne ønske deres hyrdedrenge tidligt hjem. Dog kan Sagen også ses fra en anden side, idet der kan gøres gældende, at børnene have bedre af at sidde i skolerne i morgentimerne end i de hede eftermiddagstimer. Denne sidste grund var sikkert god nok til alene at forsvare den tidlige mødetid, dersom man var sikker på, at børnene fik tilstrækkelig søvn.

Men det får de næppe, hedder det i *Dansk Sundhedstidende*. Mange børn på landet har jo en lang vej til skole, så de må op senest kl. 6 for at nå skolen til kl. 7. Men det er ikke nok hermed, en hel del børn må op og være med ved morgen arbejdet på gården; navnlig ved røgtningen af kreaturerne er mange hyrdedrenge beskæftigede én à to Timer. Det er aldeles ikke ualmindeligt, at sådanne små hyrdedrenge må op kl. 4-5 om morgenen sammen med karlen.

Disse børn får absolut for lidt søvn: thi de kunne ikke komme tidligt til ro om aftenen, dels skulle de nemlig læse lektier til skolen, og dels dele de jo værelse med karlene og kunne derfor ikke komme til at sove før disse.

Ganske vist er der jo noget, der hedder middagssøvn, men det er ikke mange børn, der nyde godt af den, thi enten er de i skole, eller også skulle de vande køer eller passe på, at de ikke "bisser", medens de voksne sove.

Der er jo nu så mange læger, der have bolig på landet, og der må være mange af dem, der se og kende dette forhold. Det var ønskeligt, om der var en eller flere, helst mange, der ville slå et slag for, at børn fik deres tilstrækkelige søvn.

[...] Lærerne kender det fra skolen, de vide, hvorledes mangan hyrdedreng på landet - eller for resten også fabriks- og mælkedrengene i byen - kæmper mod søvnen i skoletiden. De fleste lærere lader naturligvis staklerne sove; men det var jo bedre, hvis der kunne gøres noget for, at de fik deres tilstrækkelige søvn hjemme.

I byerne begynder skolerne jo ikke før kl. 8, so for deres skyld behøve børnene ikke at komme for tidligt op, men alligevel er der mange mælkedrenge, bydreng og bypiger, der har været tidligt oppe og på arbejde, så at de er søvnige i skolen.

Alt børnearbejde inden skoletid burde forbydes, både af hygiejniske og pædagogiske grunde, såvel i by som på land!